



Beste ouders,

Ben je ooit al eens een blindengeleidehond tegengekomen? Deze honden helpen hun baasjes, die blind of slechtziend zijn, om zo goed mogelijk een normaal leven te leiden.

Dit doen ze op allerlei manieren: door obstakels te omzeilen op de stoep, een stoeprand of een zebrapad aan te geven of door een zitplaats te zoeken in de bus of op de trein.

Heel veel taken dus, waarvoor de honden speciaal moeten worden opgeleid. Maar die opleiding is niet goedkoop.

Daarom bestaat de dopjesactie: plastic dopjes inzamelen is een extra manier om wat geld in te zamelen, zodat we zo veel mogelijk hondjes kunnen opleiden, en dus zo veel mogelijk personen kunnen helpen.

Ook onze school wil hieraan meewerken.

Geef daarom dus de ingezamelde dopjes (in een zakje) mee aan je zoon / dochter en wij zorgen dat deze op de juiste plaats geraken.

Op de flyer kan je zien welke dopjes wel / niet mogen.

Alvast heel erg **BEDANKT** !

De klas van juf Kelly

Tibo H, Laura, Tibo D, Angel, Kobe, Ilka, Kyan, Dalya, Dean, Aurélie, Diablo, Eljeandi, Robbe, Yani

